

Groeten uit **BONAIRE**

Een heel nieuw leven beginnen in het buitenland. Deze vrouwen droomden niet langer, maar deden het gewoon!



MARIT KLOOSTERZIEL (45) verhuisde twee jaar geleden met haar man Harm-Jan (51) en kinderen Karlijn (11) en Merel (9) naar Bonaire. Daar helpen ze nu jongeren die twijfelen over hun studiekeuze.

De droom "Ik werkte jarenlang in het onderwijs, net als mijn man. Na een burn-out ben ik een coaching opleiding gaan volgen. Harm-Jan zag op het hbo' hoeveel studie-uitval er is onder studenten. We hadden al de wens om naar het buitenland te gaan, dus we dachten: kunnen we niet onze krachten bundelen en iets betekenen voor die jongeren? Dat werd Bonaire Break: een mix van studiecoaching, op reis gaan én (vrijwilligers)werk."

De werkelijkheid "We wonen op Bonaire en ontvangen elke zes weken een nieuwe groep van zo'n vijftien jongens en meisjes. Ik coach de jongeren, Harm-Jan is verantwoordelijk voor de organisatie. Tot nu toe zijn ze allemaal met een studiekeuze naar huis gegaan. Je leeft hier veel intensiever, niet op de automatische piloot, bent heel bewust aan het werk."

De pluspunten "Het is hier een paradijs, tussen de papegaaien en palmbomen. Alles gaat relaxed. Ezels en geiten lopen op de weg, er zijn geen stoplichten en als mensen een bekende tegenkomen in het verkeer, stoppen ze en maken rustig een praatje met elkaar. Niemand die dan gaat toeteren."

De minpunten "Dat ik de mensen die ik heb achtergelaten in Nederland niet vaak zie. Tuurlijk mis ik mijn familie."

De vakantie-tip "Bezoek Washington Slagbaai, een zeer mooi en groot natuurpark in het noorden van Bonaire. Elke donderdag is er salsa-avond. Maar de openluchtbioscoop is ook een aanrader."



TEKST & PRODUCTIE ESTHER DERKS FOTOGRAFIE PRIVÉBEELD, 123RF MEER INFO BONAIREBREAK.NL

Kloosterziel, Marit - stagebegeleidster/studieloopbaanbegeleidster/coach